

O heilig Kruis onder uwe schaduwe hoop en rust ik.



't Was een mensch van waar christelijk geloof, getrouw aan al zijne plichten, vreedzaam in zijnen omgang en gedienschtig voor iedereen.

Met een gausche christelijke verduldigheid verdroeg hij de langdurige ongemakken zijner ziekelijkheid, wel indachtig zijnde, dat het lijden van dit leven geen evenredigheid heeft met de verdiensten en de glorie van het toekomen te leven.

Job. VII, 3, Rom. VIII.

Hij was de beschermer der weduwen en weezen, de steun der armen wier smerten hij wist te lenigen en wier bedroefd hert hij vertroostte door milde almoesen.

H. Ephraim.

Hij beminde de schoonheid en den luister van het huis van zijnen God,

Ps. XXV, 8.

Hij droeg de gouden jubelkroon der dienaren van Maria, De deur des Hemels staat open voor dezen die gedurende dit leven op Maria hun betrouwen gesteld hebben.

Beminde Echtgenoot nog langer had ik met u willen leven, maar God roept mij tot Hem... dat zijn H. Wil geschiede... na korten tijd zullen wij in den Hemel vereenigd zijn.... Intusschen bidt voor mij en gij ook duurzame bloedverwanten en vrienden.

Mijn Jesus bermhertigheid (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

---

Druk. M. Dhondt, Bourg 13-15, Audenaerde.  
Naar photo J. Remmlinger.