

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is
maar de overgang tot een beter leven. H, Bern.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS

van

Pauline NACKAERTS

geboren te Kessel-Loo, de 11 Januari 1884 en
godvruchtig overleden in het hospitaal, te
Aalst, de 14 Oktober 1955, gesterkt door de
HH. Sakramenten der stervenden.

Wat heb ik hier op aarde nog te verlangen
buiten U, o Heer! mijn krachten zijn uitgeput...
mijn dagen zijn vervlogen. Op U, o God, heb ik
mijn betrouwen gesteld, en ik zal niet worden te-
leur gesteld: de hemel was mijn betrachting en
wordt nu mijn eeuwig geluk.

Gelijk het onmogelijk is zalig te worden voor
degenen welke Maria de ogen harer barmhartigheid
afkeert, zo zullen noodzakelijk zalig worden en
verheerlijkt, degenen die zij met welgevallen aan-
ziet en onder hare bescherming neemt. H. Ant.

Dierbare familieleden en vrienden, God
roept mij uit dit tranendal en ik hoop op zijn einde-
loze barmhartigheid. Bidt voor mij, tot we elkaar
wederzien in de hemel, bij al diegenen die wij
samen bemind hebben hier op aarde.

Jezus, Maria, Jozef.

Drukk. St-Maarten, Erpe.