

Laat de kleinen tot Mij komen, want
hunner is het Rijk der Hemelen.
H. Math.



TROOSTRIJK AANDENKEN

van het dierbaar kind

NELLY NAESSENS

dochtertje van WILLY en JULIA BADIE,

geboren te Louise-Marie
den 19 Augustus 1942, en aldaar overleden
den 14 December 1942.

Vader, Moeder, droogt uw tranen,

Weent niet over mij!

'k ben gelukkig in den Hemel,

'k speel in de Eng'lenrij!

'k zweef op blanke hemelwiekjes

In der Zaal'genrij.

'k zing met leliewitte Cherubs

't Alleluia blij,

God gaf het ons; God nam het ons.

Gods Name zij gezegend;

Massez, Ronse.