

† Jezus, Maria, Jozef !

Bid voor de ziel van onze beminde medezuster

ZUSTER MICHEL

JUBILARESSE

Juffrouw Theresia Nelynck

Geboren te Gent 11 nov. 1872

*In 't klooster getreden der Zusters van
de H. Vincentius te Dendermonde* 15 okt. 1893

Geprofest op 15 april 1895

Vreedzaam overleden te Dendermonde
20 mei 1959

*gesterkt door de heilige Sakramenten der sterven-
den en de Pauselijke Zegen.*

« Zalig de eenvoudigen, want zij zullen veel vrede bezit-
ten. » (Nav. Chr.)

Vanaf de eerste dag van haar kloosterleven had zij in alle eenvoud des harten met een blij gemoed alles aan God ten offer gebracht ; en al die lange jaren vond zij het als vanzelfsprekend, dat een Godgewijde ziel altijd en overal bereid is, om zich totaal ten dienste te stellen van de Heer, van haar Oversten en van de haar toevertrouwde kinderen. In haar evangelische eenvoud was zij niet bezorgd en bekommerd om vele dingen, daar zij gans haar leven had gericht naar dat ene noodzakelijke : door haar gebed en door haar stipt volbrachte plicht steeds de wil van God te volbrengen en Hem zo voortdurend te behagen.

Zonder het zelf te weten, was zij een toonbeeld voor haar medezusters, want van dat simpel-schone kloosterleven ging een bekoorlijkheid uit, die haar en haar stilbeleeftde kloosterdeugden oprecht beminnelijk maakten.

Zij, die hier steeds de laatste van allen en de dienares van allen wilde zijn, zal ongetwijfeld een van de eersten zijn in het Rijk Gods ; moge zij voor ons iets bekomen van haar geest van eenvoud, nederigheid en stille plichtsbetrachting.

O. L. Vrouw van Gedurige Bijstand, bid voor ons.

(300 d. afl.)