

O Heilig Kruis, in uwe schaduw wil ik rusten
en hopen. Navolg. Christ.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Irène NEYBERGH,

echtgenooote van Mijnheer

François DECLOOTER.

geboren te Everbeke, den 1 Mei 1859 en overleden
te Nederbrakel, den 10 Mei 1927.

Gezaldt met de H. Olie der zieken.

Dit onverwacht overlijden slaat eene diepe
wonde in ons hert. Wij hadden U gesmeekt, o
Heer, hare dagen te verlengen en. . . Gij geeft
haar de eeuwige rust, Dat Uw Heilige wil ge-
schiede H Hier.

Zij was eene liefdevolle Echtgenootte en Moeder
bezorgd met alles wat in haar huis omging.

Eenvoudig en rechtzinnig van hart was zij van
iedereen geacht en bemind, ook zal hare gedach-
tenis in zegen blijven,

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht
te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij begeert ge-
vonden te worden in de uur zijner dood

Thomas a Kempis

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen aange-
namen vrede, en de eeuwige dood zal hen niet
overkomen.

H. Alph. Lig.

Duurbare Echtgenoot, lief kind, beminde zusters
en bloedverwanten, ik verlaat U tijdelijk, maar
onze scheiding zal van korten duur wezen Weldra
zien wij malkander weder in het Hemelsche Va-
derland, om nooit meer gescheiden te worden. In
tusschen betoont mij uwe liefde met veel voor mij
te bidden.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt