

Ik heb mijne hoop op U gesteld, o Heer, in uwe handen beveel ik mijne ziel. (Ps 30.6)



Wat is het leven van de mens? Een damp die een weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt. De dood geeft de mens zalige lessen; zij leert ons hoe klein wij zijn voor God; hoe kort het leven is voor de eeuwigheid. Zij was godvrezend en vluchtte het kwaad. Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want God is goed en zijne barmhartigheid is oneindig.

In de beproevingen bleef zij steeds verduldig en zij was ten volle overgelaten aan de schikkingen des Heren.

O Maria, Gij waart mijne sterkte in de moellikheden en mijn troost in het lijden, nu stel ik op U al mijn hoop op zaligheid.

Bemlnde Broeder en Zuster, eeuwig zal ik de gedachtenis behouden van uwe liefde voor mij en van de zorgen en vertroosting die ik in uw midden genoten heb. Ik ben in de hemel bij onze geliefden waar wij voor U bidden opdat de Almachtige U sterke en trooste. Duurbare Familieleden weest mij indachtig in uwe gebeden.

**Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht (300 d. alf.)**