

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden (MATTH. V 9.)



## Bid voor de Zielrust

van Mijnheer

## August NEYT

veduwnaar van vrouwe ROSALIE VAN OOTGEM,  
echtgenoot van vrouwe ELODIE DESOMVILLE,  
lid van het oud gilde van Sint Sebastiaan,  
geboren te Assenede den 19 December 1834, en aldaar  
godvruchtig overleden den 21 December 1919.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der siervonden.

Die brave vader heeft altijd geleefd in eerlijkheid en deugd; hij heeft steeds de achting en verkleefdheid genoten van de zijnen en van allen die hem kenden. (H. FRANC. SAL.)

Met volle onderwerping aan den H. wil van God aanvaardde hij wat de Heer hem overzond; hij bewaarde den vrede in het lijden en de verdueligheid in de beproeving. (ECL, II. 4.)

Hij stichtte door zijne voorbeelden gedurende zijn leven, en in zijn uiterste was God zijn troost. (H. A.)

Bedroeven wij ons omdat de dood ons onzen vader heeft ontnomen, het is recht en billijk; doch noemen wij hem gelukkig omdat hij op het einde zijner loopbaan gekomen was, vergezeld van deugden en verdiensten. (H. AMBROSIVS.)

Bemide *Echgenoot*, troost u met de hoop van een eeuwig wederzien. Lieve *Kinderen*, vaartwel staat vast in uw geloof, eensgezind in eenen geest. Bemint elkander zooals ik u lief had. (JOANN. XIII. 34.)

*Mijn Jesus bermhertigheid.* (100 dag. afl.)  
*Zoet Hert van Jesus wees mijn liefde.* (300 d. afl.)