

Zalig de doden die in den Heer sterven ; ze zullen ultrusten van hun zwoegen, want hun werken volgen hen.



Bid voor de Ziel van Mevrouw

Marie Noens

**Weduwe van Mijnheer Seraphien Blondeel
Echtgenote van Mijnheer Petrus Roegiers**

Geboren te Stekene op 12 Februari, 1870, en te Assenede godvruchtig overleden, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een erekroon, welke op den weg der deugd gevonden wordt.

Gelukkig de mens die de raad der bozen niet heeft gevolgd, die den weg der zondaren niet heeft betreden, maar wiens wil aan de wet des Heren verkleefd was.

Heer ik heb maanden van ellende en lijden gekend, doch mij aan Uwen H. Wil onderworpen. De naam des Heren zij geprezen.

Met Christus heb ik geleden, ook zal ik nu het eeuwig loon mogen ontvangen.

Geliefde echtgenoot, duurzame familieleden, heb dank voor de goede zorgen. Bid voor mij en bij God zal ik ook den zegen over U afsmeaken. Vaarwel en tot hiernamaals.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. a'l.

**Om de blijken van deelneming en van
genegenheid dankt U hartelijk de
rouwende familie.**
