

Zalig is hij, die altijd de uur zijner dood voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te sterven.

Thom. à Kemp. 1.2,3.

†
BIDT VOOR DE ZIEL
van
FRANS NOERICKX,
echtgenoot van
Edilie Pelseneer,

geboren te Delftinge den 10 April 1858
en schielijk overleden te Galmaarden den 13 Mei 1901

De lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de kerk van Galmaarden, Dinsdag 14 Mei, om 8 1/2 ure.

Hetgeen ons over zijn lot gerust stelt, zijn de goede voorbeelden die hij ons gegeven heeft en de yurigheid van zijn geloof. H. Aug. 1,9

Vaarwel, lieve echtgenote, vaartwel, mijne kinderen, ik laat u in de vrees des Heeren, blijft er altoos in volharden. Bemint elkander gelijk ik u bemind heb en de God van vrede zal met u zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Aflaat 7 jaar en 7 quadr.

R. I. P.

Geerardsbergen, A. Pauwels, VREDESTRAAT 56.