

† GODVRUCHTIG EN GENEGEN AANDENKEN

van Mijnheer

## OSCAR-JOHANNES NOTERMAN

echtgenoot van Mevrouw Zulma VERHOEYEN,

geboren te Volkegem den 29 April 1909 en roemrijk gesneuveld  
te Terdonck den 23 Mei 1940,

Korporaal bij het 32<sup>e</sup> Linie Regiment.

Wees een voorbeeld voor uw medemensch in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in onschuld. *1 Tit. IV, 12.*

Deze wijze raadgeving van Sint Paulus hebben weinigen trouwer beleefd dan de dierbare held dien wij huldigen en bewenen! Als jeugdig knaap was hij reeds een toonbeeld voor eenieder: zijn meesters die hem hebben gekend en opgevoed bewaren genegen en dankbaar 't beeld van dien eenvoudigen en rechtschapen jongen, rijk begaafd naar geest en hart, een levend voorbeeld van deugd en studiegeest voor al de leerlingen der parochie. En alhoewel zeer begaafd, zocht hij nochtans niet, diep nederig zooals hij was, te schitteren op zijn verderen levensweg: in stilte zich opwerken tot een flink vakman en daarna in reine liefde een gelukkig huisgezin stichten was de eenige droom van zijn leven. Zoo gaat hij van ons heen, hij die flinke man, die beste huisvader, die voorbeeldige vriend: geacht, bemind en diep betreurd door allen die hem hebben gekend en met hem hebben geleefd.

Zulk hoogstaande man moest dan ook een trouw en flink verdediger worden van zijn geliefde Vorst en Land. En, wijl hij met zijn vluggen geest en sijngevoelig hart het hardste had voorzien, wilde hij aan zijn goede echtgenoot en geliefd dochtertje toch enkele woordjes nalaten als een kostbaar testament. Hij schrijft onder meer: *«Wanneer ik die regelen schreef, was ik nog in goede gezondheid, doch bij deze droevige oorlogstijd is ons eerste en zelfs ons laatste gedachte: aan onze vrouw en kind. Daarom, mijn beste Zulma, moest het gebeuren dat uwe man waarmee gij zoo goed overeen kwamt, nooit meer 't geluk zou hebben van weer te keeren bij u beide, die hij toch zoo innig liefhad, weest daarom niet ontroostbaar... bidt en tracht u zoo goed mogelijk door 't leven te worstelen. Ik moet het u niet zeggen, daarin ben ik gerust: gij zult wel zorg dragen voor ons Cecileke...»*

Zulke woorden zijn voor u, geliefde echtgenote en dierbaar dochtertje, de zoetste balsem op de schrijnende harte-wonde die door dit afsterven werd geslagen.

Lieve zuster, broeders, bloedverwanten, strijdmakkers en vrienden, gedenkt zijne ziel, en moge het beeld van dit stichtend leven en van deze heldhaftige dood u steeds levendig bijblijven.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust! 7 j.-7 q.