

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied; zijn H. Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van

Constantia Nottebaert,

weduwe van

Romanus Gevaert,

geboren te Nazareth, den 14 Maart 1840 en overleden
te Cruyshautem, den 13 Juni 1928,
versterkt door de H.-H. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene teedere moeder, de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit.

De zoetste troost welke men naar de eeuwigheid meedraagt is de overtuiging dat men in de vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.
H. Franc. v. Sales.

Die Maria bemint, bemint het leven, en zal zijne zaligheid uit den Heer putten.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, mijne vreugde en mijne kroon, hebt dank voor de gelukkige dagen welke ik onder U heb doorgebracht. In den hemel zal ik u beminnen, gelijk ik u op aarde bemind heb. Laat uwe liefde voor mij nog voortduren in uwe vurige gebeden.

Alles voor U, Allerheiligste Hart van Jesus !

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.