

Gelukkig, die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. H. Alph.



ZALIGE GEDACHTENIS
VAN

CATHARINA OCKERMAN

WEDUWE VAN

BAVO GYSELINCK

*geboren te Oprekel, den 21 Februari 1823 en
aldaar godvruchtig overleden den 3 Januari 1908.*

Zij was lid van den wekelijkschen kruisweg
en van den gedurigen eeredienst
van den Heiligen Jozef.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De dood is eene zoete slaap voor de vrienden van God, zij is de deur des levens, het begin van onze rust, en de ingang van de woonplaats des hemels. H. Bern.

Zij was vol geloof, vreesde God en onthield zich van het kwaad.

Gelijk de kloeke vrouw van de H. Schriftuur, heeft zij de wegen van haar huis zorgvuldig nagezien. Gansch haar leven was eene aaneenschakeling van zwoegen en werken, van opofferingen voor hare kinderen. Om hare rechtschapenheid werd zij bemind van God en van de menschen.

Hare gedachtenis zal in zegening blijven.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
(300 d.afl).

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel