

De dood is de weg tot het leven. (H. AMBR.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

EDMOND OCKERMAN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Marie-Emma Destaebel

*geboren te Everbeek, den 3ⁿ April 1884 en aldaar
overleden den 10ⁿ Mei 1940, na ontvangen te
hebben de H. H. Sakramenten der stervenden en
den Apostolischen zegen.*

Hij was een eenvoudig en oprecht man, die God
vreesde en afweek van het kwaad. (JOB. I).

De goedheid zijner inborst verwierf hem talrijke
vrienden, de edele gevoelens van zijn hart dwongen
de algemeene achting af (ECCL. 45) en niemand
sprak van hem het minste kwaad. (JUDITH VIII).

Zijne vrouw verliest in hem een getrouwen echt-
genoot; zijne kinderen betreuren een goeden en
voorbeeldigen vader.

Goede echtgenoot, lieve kinderen, broeders en
zusters, ik bedank u voor al de liefde die gij mij
betoond hebt. De Heer zegene u en schenke u
troost in de grievende smart van onze scheiding.

Bewandelt steeds den weg der deugd en vergeet
mij niet in uwe gebeden. Eerlang zullen wij bij
God elkander wederzien en onze vreugde zal
zonder einde wezen.

Jezus, Maria, Jozef. (7 jaar en 7 quad. afl.)

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.