



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

FLORENCE OCKERMAN

weduwe van Mijnheer

OCTAAF WILLEMS

geboren te Oprakel, den 19 Maart 1868, en
aldaar godvruchtig overleden, den 13 October 1941,
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,
Lid van de Confrerie van 't H. Hart en de Voort-
planting des Geloofs.

De duurbare overledene was een brave vrouw, een liefderijke en goede moeder; vroom en godvruchtig, wijs en voorachtig, gansch toegewijd aan 't welzijn van allen die haar duurzaam waren. Zoo was haar leven voorzeker aangenaam aan God en zal zij nu het Loon ontvangen dat de Heer heeft voorbehouden aan dezen die Hem hier op aarde trouw en standvastig dienden.

Rijk in verdiensten voor den Hemel zijn deze die hun leven lang hebben doorgebracht in liefde voor O. L. Heer, en werken en zorgen voor hun huisgezin; en, na veel maar christelijk gedragen tijden en beproeving, sterven in volkomen overgave aan Gods H. Wil.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij waart me allen zoo duurzaam gedurende m'n leven, steeds hebt gij mij omringd met liefderijke zorg en innige genegenheid. Blijft mij en vader immer door uw gebeden helpen; eens zien we elkander in den Hemel weder.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitgever L. Van Hoever Koster Oprakel.