

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat, kom haar te gemoet, en neem haar op uwe armen, verwerf haar de vergiffenis bij God en de eeuwige rust,
H. BONAV. PS. 113.



Ter zalige gedachtenis

VAN

FRANCISCA OCKERMAN

dochter van wijlen

JOZEF en van THÉRÉSIA GOSSYE

*geboren te Oprakel den 18 November 1831 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel
den 31 Mei, 1910.*

Lid der Congregatie der jonge dochters sedert ruim 50 jaren, en van den Derden Ragel.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Francisca was een wijs en oprecht dengdzaam mensch. Slechts voor God heeft zij geleefd in de stille eenzaamheid van de wereld afgescheiden.

In haar lijden vroeg zij naar het kruisbeeld... en 't kruisbeeld de hoop der Zaligheid was haar troost in de droefheid en de ellenden.

Weent niet over mij als over eene doode. Ik leef in den Hemel, met het koor der maagden, bij Hem, dien ik uit geheel mijn hart op aarde heb bemind.
INFESTO S. AGN.

Teergeliefde Bloedverwanten, welbeminde medezusters en allen wie ik heb lief gehad, thans zult gij mijn aanzicht niet meer zien.

Ik beveel u aan God en zijne gratie.

Zoet Hert van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

Akte van Geloof, Hoop en liefde. 7 j. 7 q.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Vanden Driassche Nederbrakel.