

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**LEO OCKERMAN**

weduwnaar in eerste huwelijk van

MEVROUW SCHOLASTICA HUBO

en in tweede huwelijk van

MEVROUW CAROLINA D'HAEYER

*geboren te Oprakel,*

*den 2 Juli 1833 en er godvruchtig overleden,*

*den 4 April 1917,*

*voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Hij was hoofdman

van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.



Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den weg der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI : 8.

Van krachten uitgeput, stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen. Genes. XXV : 8.

Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij geloof al ware hij reeds gestorven zal leven, en al die leeft en in mij geloof zal niet sterven in der eeuwigheid. Ant. van den H. Benediktus.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, heb dank voor uwe liefde en zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Allerzoetste Jezus wees mijn rechter niet maar mijn Zaligmaker. 50 d. afl.

Heilig Hert van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem. 300 d. a.

R. I. P.

Nederlrakel. - W<sup>e</sup> O. Van Nieuwenhove & A. Vand. Driessche