

Voor uwe trouwe dienaars, o Heer, is sterven  
niet het leven verliezen, maar een beter leven  
ingaan. Prefatie mis der overledenen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# René-Achille OKERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

## FLORA SURDIACOURT

geboren te Everbeke, (St. Jozef) den 14 September  
1896 en overleden te Vlierbeek (Overyssche)  
den 11 October 1927.

*Bediend van de H.H. Sacramenten.*



O God, Gij hebt als een storm weggenomen dien  
wij zoo zeer beminden, en die ons leven gelukkig  
maakte is verdwenen in eenen oogenblik zooals  
de wolk door den wind weggedreven. Job. XXX.15.

Deze man was werkzaam en rechtzinnig, god-  
vreezend en afwijkend van het kwaad. Job I. 1.

Vaarwel, lieve Echtgenoot, Kinderen, geliefde  
Tante en Bloedverwanten, de Heer rukt mij van  
deze wereld weg, helaas voor u allen is mijne  
scheiding wel pijnlijk maar de wil Gods is ge-  
schied. Troost u allen en bidt voor de rust mijner  
ziel.

H. Joan. Berchm.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.  
(300 d. afl.)

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 quad. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.