

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne zwakheid, mijne troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in mijne ellende, en gij zijt de hoop in mijne zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejufvrouw

Mathilde OCKET

geboren te Oostende, den 8 Maart 1841, en er-godvruchtig overleden den 18 Mei 1918, ontvangende de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zij was goed en zachtmoedig van aard, zedig, voorzichtig in haar spreken en van jongens af in de deugd geoefend.

O mijn God, waarom in zulke droevige tijden sterven?.... Omdat Gij het, o mijn God, volgens uwe wil geschikt hebt.

Vaarwel mijne beminde Zuster, Neven en Nichten, ik ga nu in het stof slapen en indien gij morgen zoekt zal ik er niet meer zijn.

Minnelijk Hert van Jesus, wees mijne zaligheid.
(100 dagen afl.)

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert, mijnen geest en mijn leven.
(300 dagen aflaat).

Druk. Elleboudt, Oostende.