

De zon is voor mij ondergegaan wanneer het nog dag was.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

**MARIE OCKET,**

geboren te Oostende den 23 October 1884, en er  
overleden den 9 Juni 1911.



Die den Heere vreest moet de dood niet ontzien; zij is voor hem het begin van het hemelsch geluk. — Al stierf de rechtveerdige eene haastige dood, nog zal hij eeuwige ruste genieten. (Eccl. I. 13. Sap. IV 5).

Door haar eenvoudig leven, door hare rechtzinnigheid en goedheid, maakte zij de blijdschap uit harer familie en genoot de achting van allen die haar kenden. (Eccl.

Tot U Heer, heb ik mijn hert verheven; op U, mijn God, heb ik al mijn betrouwen gesteld: werp nu ook eenen blik van genade op mij en vergeef mij al mijne zonden, opdat ik uwe lofzangen voor eeuwig moge zingen in de vergadering der heiligen.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid  
(300 dag. afl.).

Druk. Van de Water. Oostende.