

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten. (Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eulalie ODEVAERT

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

IVO LODIENS

en in tweede huwelijk van Mijnheer

FRANS LODIENS

Lid van de confrerie van 't H. Hert en al de godvruchtige
genootschappen der parochie.

Geboren te Schoorisse den 20 Augustus 1843 en godvruchtig
overleden te Elst den 1 Maart 1937,
versterkt door de H.H. Sakramenten

Al heb ik lang geleefd, toch zijn mijn dagen weg als een
rook en heengegaan gelijk eene schaduw die over het veld
drijft.

Het is ook niet het bijzonderste lang geleefd te hebben
maar van zijne dagen goed te hebben overgebracht.

Zij is geweest eene liefdevolle echtgenote, eene teer-
hartige moeder, eene godvruchtige en deugdzaame vrouw,
de wet der waarheid was in haren mond, geen boosheid
werd op hare lippen gevonden, blijmoedig was haar karakter
ieervol en werkzaam tot het einde van hare dagen, bemind
van God en van de menschen zal haar aandenken in zegen
blijven.

Zij heeft hare hand geopend voor den behoeftige en
barmhartigheid beoefend jegens den armen. (Spr. 31)

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, duurzame Bloed-
verwanten, vaartwel dank voor uwe liefdevolle zorgen
die ik zoovele jaren gelukkig heb genoten en gewaardeerd,
vergeet mij niet in uwe gebeden, blijft vereenigd in de liefde
met God dan zien wij elkander eens terug in de vreugde
des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d.afl

.....
Marcel Van Nedervele — Elst.