



Ter zaliger gedachtenis

van

**Clementine OKERMAN,**

echtgenoot van

**JAN-BAPTISTE D'HOSE,**

geboren te Everbeke-St Jozef, den  
24 September 1865 en aldaar schielijk overleden  
den 7 Juli 1920.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Ziet, waakt en bidt : Gij weet immers niet wanneer het tijd is, noch wanneer de Meester komen zal, late, te middernacht, met het kriecken van den dag, of in de morgen. — En hetgeen ik zeg tot u lieden, dat zeg ik tot allen : Waakt Marc VIII.

Die de Heere vreest, zal voor niets schrikken, en geene benauwdheid gevoelen : omdat God zijne hoop is. Eccl.

Zalig is de ziel van dezen die God vreest.

Zij was recht in haren handel ; godvreezend, en van het kwaad afwijkend ; zij heeft op den omgang van haar huisgezin gewaakt en haar brood in ledigheid niet geëten. Zij was het geluk van haren man en leerde hare kinderen van jongs af den Heere vreezen en zich van het kwaad verwijderen.

Allerliefste echtgenoot, geliefde kinderen weent niet over mij gelijk deze die geene hoop hebben ; ik verlaat slechts een dal van tranen om het met 't geluk des Hemels te verwisselen. — Intusschen blijft onder elkander vereenigt door de liefde, dient God al de dagen uws levens en de God van vrede zal met u zijn.

Mijn Jesus, Bermhertigheid. 100 d. afl.

---

Everbeke, druk. De pessemier Vanderdonckt