

J. M. J.



Bid voor de ziel van zaliger

Eduard ONKELINX

JONKMAN

geboren te St-Joris-Jeuck, den 14 Januari 1856 en aldaar overleden den 9 Januari 1935, bediend van de laatste heilige Sacramenten der stervenden.

De dood kan degene niet doen schrikken die overtuigd is altoos goed geleefd te hebben.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, doch ik heb den naam des Heeren aangeroepen; God heeft mij verhoord en mij van al mijne ellenden verlost.

Voorzichtig in zijne woorden van bevallig uiterlijke van aangenaam gezelschap zachtmoedig, zedig, bewaarde hij den vrede en zocht anderen te winnen voor den vrede.

Met een gerust gemoed zag hij den dood naderen, want zoet is het stervensuur als de herinnering van een geheel leven aan den dienst van God is toegewijd.

Moge de Heer aller gerechtigheid ook tot hem zeggen: "Kom, goede en getrouwe dienstknecht, om uw leven van trouwe plichtsbetrachting, kom en neem bezit van de rust en de glorie, die u werd voorbereid."

Dierbare familieleden en gij bijzonder mijne weldoeners, gij zijt bedroefd maar troost U, het is Gods Wil, de scheiding is slechts van korten duur,

Jezus, Maria, Jozef, laat mij in uw heilig gezelschap in vrede sterven. (300 d. aft.).

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 dagen ailaat).

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Sint-Joris-Jeuck, op Zaterdag, 12 Januari, om 10 uren.

Vergadering ten sterfhuize om 9 1/2 u.

Sint-Truiden. -- We Jos. Leenen-Istas.