

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Astère - Honoré OPSOMER

zoon van wijlen

Mijnheer JULIEN en van

Mevrouw Cesarine VAN MALLEGHEM

*geboren te Melden, den 12 Augustus 1913 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde,  
den 6 Juli 1940.*

*versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.*

Nog zoo jong, wat valt dat pijnlijk scheiden hard voor 's menschen hert. Hoe hertscheurend voor zijne duurzame en diepbeproofde familieleden. Maar hoe troostelijk ! Wij beweenen eene edelschoone ziel, eene perel uit Gods kroone, te schoon om besmeurd te worden door 't aarsche slijk.

Begaafd met een vreedzaam en altijd vroolijk karakter, deugdminnend van inborst, was hij een stichtend voorbeeldeneene levende opwekking voor allen die hem naderden.

*Lieve Moeder*, wat hebt gij reeds uitgestaan ! Hoe moet uw hert bloeden. Gij zijt voorwaar eene moeder van lijden en smarten, maar ook eene moeder vol verdueligheid en onderwerping aan Gods wil. Drij zonen verlieten u voor het vuur van den onmeedoogenden oorlog ; en terwijl gij zucht en weent over hen, wordt u thans een vierde zoo vroegtijdig ontruikt in den bloei der jaren. Hebt moed, hebt betrouwen op God en uwe hemelsche Moeder. Een dag zal oprijzen, een dag van vreugde en zaligheid.

Tot wederziens *Lieve Moeder, Broeders, Zusters, en Familie*, ik verwacht u allen in 't land der onsterfelijke vrede. Bid voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

---

*Druk L. vindevoghel, Melden*