

Waakt, omdat gij niet weet op welk uur
de Heer komen zal. Matth. XXIV, 42

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DÉSIRÉ OPSOMER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA - THERESIA MALAISE

geboren te Maarke-Kerkhem den 25 Juli
1874, en overleden te Ronse den 7 Mei 1943,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

In vrede en rechtvaardigheid heeft hij
gewandeld : Hij was godsdienstig, oprecht
van gemoed, dienstveerdig voor iedereen.

Hoe troostelijk is het te sterven, als men
eene standvastige godsvrucht gehad heeft
tot het H. Hert van Hem die ons zal oordee-
len.

B. Marg. Mar.

Vaarwel, lieve echtgenoote, onze schei-
ding zal niet langdurig zijn; wij zullen el-
kander wederzien in een beter leven. —
Beminde kinderen, weest mij indachtig in
uwe gebeden; bewaart het geloof waarin
ik u heb opgebracht, eert uwe moeder al de
dagen van haar leven, blijft vereenigd on-
der malkanderen en weest getrouw in den
dienst van God : dan zal de Heer met u
zijn.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert,
mijne ziel en mijn leven. (100 d. afl.)

Mijr. Jesus, bermhertigheid ! (100 d. afl.)

Druk. Bataille, Ronse.