

Wie den Heer vreest, dien zal het wel gaan in zijn  
uiterste en hij zal gezegend worden ten dage van zijn  
afsterven. Eccl. I, 13.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN ZALIGER

**Mijnheer Jozef-Eduard OSSELAERE**

ECHTGENOOT VAN

**Mevrouw Clemence DE SCHEPPER**

Lid van den Bond van 't H. Hart,

geboren te Brugge den 2 April 1854, en godvruchtig  
overleden te Dilbeek, den 25 Augustus 1928,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Eenieder die u dient, o Heer, is verzekerd dat zijn  
leven, zoo het beproefd wordt, ook zal gekroond wor-  
den. Job. III, 21.

Ik heb droefheid en smart gevonden, doch ik heb  
mijne hoop op Gods barmhartigheid gevestigd.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft,  
want de dood is voor den rechtvaardige het einde  
zijner smarten, de kroon der zegepraal en de deur van  
het eeuwig leven.

Bemide Echtgenooten en Bloedverwanten, nu hebt gij  
wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart  
zal zich verblijden, en uwe blijdschap, niemand zal ze  
u ontnemen.

*H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.*

300 dagen afl.

RUSTE HIJ IN 'S HEEREN VREDE I

De lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Dil-  
beek, op Dinsdag 28 Augustus, om 10 uren.

---

J. Ceuppens te Dilbeek.