

Kom, mijn bruid, kom, gij zult gekroond worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## ZUSTER ANTONIA

(Juffer Edmonda OST)

geboren te Moerzeke, op 24 Januari 1900

geprofest in het klooster der Zusters  
Maricolen van Dendermonde te Lede  
de 1 October 1921

zeer godvruchtig in de Heer ontslapen  
in haar klooster te Lede, de 21 December 1953

versterkt door al de troostmiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

---

Gelukkig zij, die door God geroepen om haar bezittingen en bloedverwanten te verlaten, en alle aardse banden te verbreken, bereidwillig gehoorzaamt en alles ten offer brengt.

(St. Petr. Can.)

Jezus heeft gezegd : hetgeen gij aan de minsten der mijnen gedaan hebt, zal ik aanzien als aan mij gedaan. - Om dit woord heeft zij van jongs af bermhertigheid geoefend ; zij heeft geweend met de bedrukten en medelijden gehad met de ellendigen.

Dagen van kwelling hebben mij overvallen, ik heb rusteloze maanden en droevige nachten geteld. Doch met groot verlangen heb ik de Heer afgewacht ; thans heeft Hij mijne bede verhoord en mij uit de diepe ellende verlost. (Job. VII.)

Bemide Eerwaarde Moeder en Medezusters, ik dank U om uw langdurige steun en zorgen ; ik bid in de hemel voor U dat Gij voort ijvert voor God in 't welzijn van de mensen. Geliefde Broeders en Zusters, gedenkt U mijner, vaartwel, Gij allen aan wie, of aan wier naastbestaanden, ik goed deed, gun mij alleen een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

---

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel. Lede.