

Heer, wij geven U het lief kindje weder dat gij ons geschonken hadt. Het was onze schat, ons geluk, onze hoop... Ons herte breekt, doch het Geloof zegt ons dat al uw werken heilig zijn: daarom onderwerpen wij ons, en zegenen uw heiligen Naam.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

ORTWIN - GEERARD OST

HET WELBEMIND ZOONTJE VAN

Mijnheer en Mevrouw ZÉNO OST

te Sint Lievens-Essche

den 2 Novemb. 1915 geboren en den 7 December 1919,

aan de liefde zijner ouders ontruk.

~~~~~  
Waarom en toefde 't niet,  
't Zoo rijk begaafde,  
't Zoo liefdeweerd, 't Zoo liefdewinnend hert,  
dat ons en aller herten laafde  
met blijdschap eens, en nu, eilaas, met bittere smert?

Waarom en toefde 't niet  
om groot te groeien,  
om blij te zijn, om elk te maken blij?  
Wat baat het nog zoo snel te bloeien,  
Zoo niet de rijpe kroon de vrucht des bloeiens zij?

Het kind was rijpe alreë  
voor klaardere oogen  
als die des menschdoms, stedevast op de aard:  
wilt, ouders, wilt uw tranen droogen,  
en kijkt, daar wacht het u en kijkt ten hemelwaard.

God zij gebenedijd.

~~~~~  
Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.