

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons
kennen wat wij hier op aarde zijn. H. Eg.

Ter Zaliger † Gedachtenis
van Mijnheer

- J E A N O S T -

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DURME

geboren te Elene, den 30 Maart 1847 en godvruchtig
overleden te Sottegem, den 24 Maart 1918,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hij was Voorzitter van de burgerlijke Godshuizen
en van de Koninklijke Fanfaren.

Alles is hier maar ijdelheid en droefheid van geest,
uitgenomen God beminnen en hem alleen dienen.

Th. a Kempis.

Hij was een man van geloof, een oprecht en recht-
zinnige katholieke; hij beminde God en zijne H. Kerk.

Zijne goede inborst en zijne minzame handelwijze
hadden hem de genegenheid en den eerbied verwor-
ven van allen die hem kenden; hij weende met die
in droefheid was, en zijne ziel had medelijden met
den arme. Job. xxx, 25.

Hij deed vele goede werken en nooit klopte de
noodlijdende te vergeefs bij hem aan....

Hij verdroeg zijne ziekte met volkomene onder-
werping aan den wil des Heeren, wetende dat indien
wij hier met Christus lijden, wij ook met hem zullen
verheerlijkt worden. Rom. viii.

Beminde Echtgenoot, werp alle uwe bekommer-
nissen in den schoot des Heeren; want hij is voor U
vol zorg. En gij, beminde Zonen, blijft in de vrees
des Heeren, en onderhoudt vuriglijk zijne geboden.
Ik treed den weg in onzer vaders. Jezus noodigt
mij uit. Ik ga tot den Hemel en zal U verwachten.

Gij allen die mij kendet en bemindet ik smeek U
mij bij te staan door uwe gebeden tot God. Rom. xv.
Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.

(300 d. afl.)

Men leze de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy, Hoogstraat.