

Als honing aan smaak zoo zoet, o moeder, zal
uwe gedachtenis aan ons hart zijn. Eccl. II 25.



Gedenk in uwe gebeden de ziel

van Mevrouw

Maria-Alice OSTE

echtgenoot van

Mijnheer Remi FRANÇOIS

geboren te Godverdegem den 28 Augustus 1883 en
te Ste Maria-Lierde in den Heer ontslapen, den
27 April 1939.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons, in de
eenvoudigheid en oprechtheid van haar rotsvast
geloof en christelijke overtuiging. Gansch haar
leven was haar hart het middenpunt van haar
huisgezin; 't was immers een moeder vol toewijding
voor verkleefdheid en teedere bezorgdheid; zij was
de ziel van alles, zij steunde haar man en werkte
om het geluk van haar kinderen.

Haar leven en haar voorbeeld blijven in ons hart
geprent, het is ons zoet te herinneren hoezeer zij
godvruchtig, deugdzaam en werkzaam is geweest.

Ondoorgrondelijk zijn Gods raadsbesluiten maar
zalvend toch in zijn algoede en machtige voorzie-
nigheid voor wie op haar steunt en zich gedwee
onderwerpt.

Dierbare echtgenoot en kinderen, God heeft mij
tot Hem geroepen, uw hart is overstelpt van droef-
heid... weest echter niet ontroostbaar maar hoopt!
eerlang vinden wij elkander terug; ondertusschen
doet wat gij van mij geleerd, gezien en gehoord
hebt. — Ik dank u voor uw verkleefde zorgen en
vraag: mij niet te vergeten in uwe gebeden, en gij
mijn twee Godgewijde Zusters, helpt mij door uw
heilige communiën.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.