

geboren te Nederbrakel den 30 September 1859 en
aldaar godvruchtig overleden den 19 Juli 1932.
Gezalfd met de H. Olie.

Gepensionneerd Onderwijzer.

Vereerd met 't Burgerlijk Eereteeken van 1e klas.

Lid van
verscheidene godvruchtige genootschappen.

Al stierve de rechtvaardige een haastige dood:
toch zal hij in vrede sterven Hij is altijd bereid,
de dood verlost hem van de ellenden des levens
en doet hem in de vreugde des levens treden.

Het ware geloof was in zijne ziel geworteld ge-
lijk een boom die op eene rotse groeit. Zijn betrou-
wen op God heeft nooit gewankeld: menigmaal
gedurende zijne lange levensdagen heeft de hand
des Heeren hem gedrukt, maar gesteund door de
Moeder van Smarten, riep hij met Job: God gaf,
God nam, de naam des Heeren zij gebenedijd. Zijn
liefde voor den Heer dien hij zoo edelmoedig
diende, bleek in gansch zijn christen levenswan-
del. Maar het bijzonderste kenteeken van zijn le-
ven was die grenzelooze liefde voor zijne kinde-
ren.

De ware wijsheid bestaat in God te vreezen en
het ware verstand in het vluchten van het kwaad.
Gelukkig de man die alle dagen zoo tracht te le-
ven, gelijk hij wenscht gevonden te worden in
het oogenblik der dood.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, onver-
wachts verliet ik u maar gerust toch ben ik ge-
storven. Een zaak wil ik u nog op het hart druk-
ken, b'ijft eensgezind volharden in de liefde Gods
doet wat gij van mij gehoord hebt en mocht lee-
ren en de God van vrede zal met u wezen. Vaart-
wel tot weerziens in den hemel; daar blijf ik uwer
gedenken, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. afl.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.