

De dood is een schat voor dezen die wel geleefd hebben.
Thom. a Kempis.



BID VOOR DE ZIEL
VAN JUFVROUW

COLETA OTTE

Geboren te Nederbrakel
den 10 Augustus 1847, en er godvruchtig overleden
den 20 Juni 1920.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

In de vrees des Heeren opgegroeid, wandelde zij steeds in den weg zijner geboden. Ongeveinsd en rechtschapen van hart, zocht zij God en vluchtte het kwaad.
Tob.

Met voorbeeldig geduld en volkomene onderwerping aan den wil des Heeren, onderstond zij hare langdurige ziekte, overtuigd dat, als wij met Jesus-Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Gelukkig de mensch, die met geduld de beproevingen verdraagt: na zijn lijden zal hij de Kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen.
H. Jac.

Maria was hare hoop en hare troost; zij was haar Kind en bijgevolg zal zij niet verloren gaan.
H. Bern.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.