

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel
van
IRMA OTTE

weduwe van
EMIEL MEGANCK

geboren te Nederbrakei, den 15 April 1865 en
godvruchtig overleden te Opbrakel den 9 Maart 1942.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was lid van de Derde Orde, van den H. Fran-
ciscus van Assisië en van de Broederschap van de
H. Barbara.

Ook gij wees bereid, daar gij niet weet wanneer
de Zoon des menschen komen zal.

Matth XXIV-44

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel ge-
leefd heeft. De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust :
zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoor-
dige tot een beter leven

H. Augustinus — H. Bernardus.

Zij was een bezorgde en teerhartige moeder. Haar
hart was het middenpunt van haar familie ; zij bemin-
de, vertroostte en stichtte haar kinderen als de tee-
derste der moeders. en zij werd ook van hen bemind
en gezegend. Spreuk XXXI - 27 - Card. de Cheverus.

O Maria, ik heb mijn betrouwen op U gesteld ;
beveel mij aan uw Zoon. H. Bernardus.

Mijn lieve kinderen en Kleinkinderen, uw moeder
verlaat u. Vergeet haar niet in uw gebeden, in uw
H. H. Communiën, in de H. Mis. Ik heb u allen
zoo teederlijk bemind ! Blijft onder elkander ver-
eenigd, dient God getrouwelijk, en leeft zoo dat gij
de dood nooit hoeft te vreezen, wanneer zij ook
overkome. Tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. af.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt