

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Prov.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN

ISABELLA OTTE

Weduwe van
PETRUS DE PREZ
EN VAN
PETRUS DE CUBBER

Lid van den 3ⁿ Regel van den H. Franciscus van Assisen
geboren te Nederbrakel
den 15 Maart 1836 en aldaar godvruchtig overleden
den 15 November 1915.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lange jaren heeft zij geleden, doch hare ziel was sterk in het lijden en schoon door hare deugden.

Zalig de mensch die met kristelijken moed de beproeving lijdt; hij zal de kroon des levens ontvangen welke God belooft aan dezen die hem dienen. Jac.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want gij, o Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.
Ps. IV, 9-10.

Lieve kinderen, uit den grond van mijn hert bedank ik u voor de ontelbare en trouwe zorgen. Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet. Hierboven zal ik u aan den goeden God bevelen. Vaartwel, bemint steeds elkander en vergeet uwe moeder nooit. Tot in den Hemel waar altijdurende blijdschap heerscht.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, JOS. RADYS-GALLE, Drukker