

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid, mijn toevlucht in de beproevingen en de hoop mijner zaligheid. Ik was uw kind nu kom ik tot U in den Hemel.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MEJUFFER

MELANIE OTTE

geboren te Nederbrakel, den 28 Januari 1838 en
er godvruchtig overleden den 5 Juni 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

**Lid van de Confrerie van St. Pietersbanden, van de
3^e Orde van den H. Franciscus van Assisiën en van
alle Godvruchtige Genootschappen der Parochie.**

Van hare teederste jonkheid af tot den laatsten adem van haar leven, was Gods vrees haar leidster. De eenvoudigheid en de oprechtheid kenmerkten geheel haar leven. Den weg des Heeren hebben hare voeten gevolgd zonder af te wijken; al zijne geboden heeft zij in haar hart bewaard: ook mocht zij in volle waarheid op het einde des levens haar die woorden van den H. Paulus toepassen: mijn roem stel ik hier in; dat mijn geweten mij getuigt dat ik in eenvoudigheid en oprechtheid des harten geleefd heb en alleen voor oogen had wat God aangenaam was.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft en na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van degene die ons moet oordeelen... want alzoo sterven is verlost zijn, het lijden vaarwel zeggen uit het ballingschap, dezer aarde tot God wederkeeren om loon naar werken te ontvangen.

Beminde Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden weest mij gedachtig in goede werken en gebeden die den Hemel openen, bewandelt altijd de wegen der gerechtigheid opdat wij allen eens vereenigd moge zijn in het hemelsch vaderland.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne toevlucht.
(100 dag. afl.)

Dat zij in vrede ruste, Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert