

Ieder mensch heeft iemand wiens heerlijk beeld hem slechts van liefde en goed doen spreekt... hij noemt die zijn moeder!

†
BID GOD VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

STEPHANIE OTTE

weduwe van Mijnheer

SEVERIEN DE GEETER

geboren te Nederbrakel, den 3 Mei 1856,
en godvruchtig overleden den 3 Februari 1942.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Jubilaresse van de Derde Orde v. d. H. Franciscus.

Zij was een achtbare vrouw. IV Reg. 4-8

Zij bewandelde des Heeren wegen en week niet af van haren God; zijn voorschriften stonden haar steeds voor oogen. II Reg. 32-22

Daarom werd zij gezegend in haar gezin en bereikte zij een hoogen en gelukkigen ouderdom. Zij ontsliep stichtend en vreedzaam in den Heer, omringd van hare kinderen.

Haar afsterven was een voorbeeld en de waardige bekroning van een oprecht kristelijk leven. Werkzaam en deugdzaam, stil en eenvoudig heeft zij haar zware levenstaak vervuld, niet in het overmatig nastreven van aardsche goederen die voorbij gaan en bedriegen, maar in het stil, aanhoudend volbrengen van al haar plichten, in grenzelooze toewijding aan al de haren, in geest van geloof en in werkdadige liefde.

Mijn dierbare kinderen, bewaart zorgvuldig in uw hart het aandenken uwer moeder; onthoudt hare raadgevingen en volgt hare voorbeelden na; bemint en helpt elkander eendrachtig, hebt dank voor uw liefderijke zorgen waarmede gij mij hebt omringd en bijgestaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, bidt veel voor mij in uw HH. Missen en Communiën. En gij, mijn neef, Priester des Allerhoogsten, wees mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)