

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

THEOPHIEL OTTE

Echtgenoot van Mevrouw

Philomena Van De Walle

Oud Onder-Officier,

Ontranger van het Weldadigheidsbureau,
Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius,
der « Katholieke Jonge Wacht »
en der Maatschappij « Oud-Wapenbroeders. »

Geboren te Nederbrakel,

den 4 Februari 1855, aldaar godvruchtig overleden
den 4 November 1917,

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

De betreurde aflijvige was waarlijk een deftig en voorbeeldig man, alom geacht en bemind om zijn eerlijk en rechtschapen karakter, om zijne schoone hoedanigheden van overtuigden kristen, braven echtgenoot, wijzen vader, en trouwen ambtenaar. Helaas, eene verdokene en ongeneesbare kwaal had hem aangegrepen en zou hem te vroeg nog ten grave slepen. Deze toestand was hem niet onbewust en ofschoon hij nog zoo graag had te leven met de zijnen, onderwierp hij kalm en gelaten zijn wil aan dezen van den Allerhoogste. — Troostend, stichtend, echt kristelijk waren zijne laatste levensstonen.

Weent niet beminde Echtgenoot, lieve Kinderen, Bloedverwanten en vrienden, ik ga heen naar eene plaats waar ik niet meer lijden zal, waar ik nog aan u zal denken en bidden voor uw geluk. Bemint steeds elkander en blijft immer getrouw aan God en gebod. En gij, mijn allerlieftsten zoon Karel, die reeds meer dan drie jaren lang, strijdt en lijdt voor den zege van ons Vaderland, dat de Heer u sterke en behoede. Aan u allen mijn laatsten zegen. Tot hierboven.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

NEDERBRAKEL: JOS. PADYS-GALLE, NEERSTRAAT.