

Bewaar in uw hert de gedachtenis van uwen vriend
en vergeet hem niet in uwe gebeden. Eccl, 37



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER
FRANS OWEL

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Amandine SEMET

EN ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Marie-Céline MEERSCHAERT

geboren te Quaremont den 1 Februari 1853

en godvruchtig overleden

te Bevere-bij-Oudenaarde den 28 Maart 1918,
versterkt door de HH Sacramenten der stervenden

Heer, Gij hebt dengene die ons zoo duurbaar was
uit ons midden weggerukt! Pijnlijk en hard is de
slag, die ons getroffen heeft; maar wie zal uwe raads-
besluiten doorgronden? Gij had hem ons gegeven,
Gij hebt hem ons ontnomen: geheiligd zij uw naam.

JOB. XXXV 15-21

God heeft hem geheiligd door de smerten der be-
proeving en door de levendigheid van zijn geloof;
wanneer hij zag dat de kwaal van zijne langdurige
ziekte verergerde en toenam, boog hij met gelaten-
heid het hoofd voor den aanbiddelijken wil van God
en met christene onderwerping bood hij Hem het
offer aan van zijn leven.

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, want hunne
dood is de ingang tot het eeuwig leven. Apoc.

Hij was een zorgvuldige vader, die zijn huis wel
bewaard en zijn brood in ledigheid niet heeft geëten.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, onze scheid-
ding is zoo droef en zoo bitter, doch weent niet over
mij; ik wacht u in den Hemel. Stelt uw betrouwen
op God, Hij zal uwe beproeving door zijnen zegen
verzachten. Vergeet mij niet en verleen mij dagelijks
den troost van uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid.

300 d. afl.

R. I. P.