

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Zalige Gedachtenis

VAN DEN HEER

LOUIS PAEME

*Oud-Secretaris der gemeente Etichove
en Ontvanger van het Bureel van Weldadigheid*

geboren te Etichove den 13 Februari 1830
en aldaar godvruchtig overleden den 31 Mei 1904,
versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

Deze dierbare overledene, was een man zonder
geveinsdheid, recht in zijnen handel, geregeld in
zijne zeden en getrouw aan de oefeningen van den
godsdienst. Hij was het hoofd en troost van gansch
de familie. Allen waren het voorwerp van zijne
teederste zorgen en liefde.

Zijne goede inborst verwierf hem talrijke vrienden.
Hij misachtte niemand en heeft noch laster noch
kwaadsprekendheid gekend.

H. BERN.

Hoe gelukkig is hij, van verre het uur der dood te
hebben zien naderen, want zoo heeft hij zich wel
bereid om zalig te sterven. Het is voor hem de koste-
lijkste der gratiën en voor de overlevenden de zoetste
vertroosting.

H. AUG.

Dierbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten,
vaartwel, ik behoud de gedachtenis van uwe liefde
voor mij. Hebt dank voor al de zorgen waarmede gij
mij altijd omringd hebt. Blijft mij nog uwe genegen-
heid toonen met voor mij te bidden.

Gij vooral mijne Zusters, Kloosterlingen, be-
veelt mijne ziel aan Jesus, in uwe bezoeken tot zijn
H. Sacrament, en gij, mijn Broeder, Priester Gods,
wees mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 100 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 dagen afl.

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.