

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Zulma-Palmyre PAEME

echtgenoot van Mijnheer
Gaston SÉNÉSAL

geboren te Leupegem den 15 Februari 1876 en godvruchtig overleden te Gent den 13 Januari 1944, versterkt en getroost door de H. H. Sacramenten.

Door christene ouders zorgzaam opgebracht, had zij het groot geluk klaar te zien in het leven; zoowel bij vreugde als bij lijden: zij wist altijd hoe, en waarom gelaten of gedaan.

Met haar beste krachten legde zij zich toe op het vervullen van haar plichten. Geen offers waren haar te zwaar om haar huisgezin gelukkig te maken en er het goed voorbeeld te geven.

Zelfzuchtige bedoelingen, lage berekeningen, louter stoffelijke levensopvattingen belemmerden of verhinderden haar niet Gods wil offervol te volbrengen.

En zoo was zij, met haar begrijpend gemoed en rijk godsdienstig leven, in haar huisgezin een steun voor de deugd, een bron van echt geluk.

Wij danken God vurig om het voorbeeld dat zij ons gaf, en bidden om het te kunnen trouw blijven navolgen tot weerziens in de eeuwige Godsliefde.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. en 7 quadr.)