

Zalig degenen die in den Heer sterven. Van nu af, zegt de H. Geest, mogen zij van hunnen arbeid uitrusten; want hunne werken volgen hen. Apoc.



## Bid voor de Ziel

van

# JOANNES-BAPTISTE PAMBREU

Hoofdman

van 't genootschap van den H. Franciscus Xaverius

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg,

*Geboren te Opbrakel*

op 26 October 1829 en aldaar godvruchtig  
overleden den 13 Februari 1911.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Hij was een echt goede man, christen met naam en daad, geheel vastgekleefd aan den godsdienst; om zijne goedheid en bereidwilligheid was hij van iedereen geacht en bemind, ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Na zijne dagen in de vreeze des Heeren overgebracht te hebben is hij in vrede gestorven en de kroon der rechtveerdigen gaan ontvangen.

Wij allen, die dezen braven man gekend en bemind hebben, volgen hem naar het land der levenden, en verlaten hem niet tot dat wij door onze gebeden hem zullen binnengeleid hebben in den Hemel waar zijne verdiensten hem roepen.

H Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U  
300 dag afl.

Jesus, Maria, Jozef, laat mijne ziel met U in  
vrede rusten.  
300 dag. afl.

R.

I.

P.

---

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt,