

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in Gods
oogen. Ps. CXVI. 15.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus-Alfons PAMBREU

Zoon van

Jozef en van Rosalie Dernicourt

geboren te Oubraker, den 14 November 1909 en
aldaar godvruchtig overleden den 15 Mei 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.



Hij was een christen jongeling, een goede zoon.
Door de goedheid van zijn karakter en de edele
gevoelens van zijne ziel, gepaard met zachtaardig-
heid was hij aangenaam aan God en de menschen.

De vreugde van ons hert is uitgedoofd. Heer, Gij
hadt hem ons gegeven voor ons welzijn en geluk.
Gij eischt hem terug, wij geven hem U weder zon-
der morren, maar met een gewond hart. H. Ephr.

Hij aanvaarde met onderwerping de kwellingen
die hem overkwamen en behield de verduidigheid
in den dag der beproeving. Eccl. XLV.

Dierbare Ouders, Zuster en Bloedverwanten, die
mij met zooveel zorgen hebt omringd, hebt dank
en scheidt moed; de slag die u komt te treffen is
pijnlijk, maar stel uw betrouwen op den Heer, Hij
zal uw steun wezen; bij zijn troon zal ik troost
en hulp voor u afsmeeken; bidt gij ook veel voor
mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.