

Dat onze tranen en gebeden in 't graf volgen deze die wij zoo zeer bemind hebben.



EID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August Pannekoek

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Theresia DE WEZE.

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 24 Maart 1857 en er godvruchtig overleden den
23 Febr. 1922. Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid der Confrerieën van O. L. V. van VII
Weeën, van H. Hubertus, van de congregatie der
christene mans en van den wekelijkschen Kruisweg.

De duurzame overledene was een deftig, voorzich-
tig en godsdienstig man, ware echtgenoot, goede
vader, rechtzinnige katholiek, had hij God en zijne
Kerk lief en niets ter wereld ware bekwaam ge-
weest hem van 't goed te doen afwijken.. zijn geloof
was groot... het heeft hem zalig gemaakt. Hij heeft
de priesters altijd bijzonderen eerbied en genegen-
heid betoond, daar hij wist dat alwie de priesters
van Christus vereert, Christus zelf vereert. Zoolang
hij kon kwam hij dagelijks ter kerke en ontving vu-
rig in zijn hert zijn Goddelijken Verlosser.

Hij zag 't einde zijns levens naderen met onder-
werping aan Gods wil en eene gerustheid die voor
de stervenden de grootste gratie en voor de leven-
den de zoetste aller vertroosting is.

Vaarwel, goede echtgenote, God roept mij, dat
zijn heilige wil geschiede; duurzame kinderen, in
naam van uw geloof, blijft God getrouw en uwe
moeder onderdanig; broeders der congregatie bidt
voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Sottegem. druk. L. Vekeman, op. Haegeman-Cousy