

Oh! neen ik ben niet gestorven
Hemel, eer heb ik verworven;
Want met 't zwaard in kloeke hand,
S' zuveld' ik voor BELGENLAND.

Onze Vader, die in de Hemelen zijt... Uw wil
geschiede op de aarde als in den Hemel.

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van

René PANNEKOEKE

zoon van

Augusten van Marie-Theresia De Weze

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 3 Mei 1886
en gesneuveld voor 't Vaderland te Eppegem
(Brabant), den 26 Oogst 1914.

Hij was lid van de jongelingscongregatie, van den
wekelijkschen Kruisweg en van de confrerie
van O. L. V. v. VII Weeën.

De oorlog brak uit en René trok op om zijn
geliefd Vaderland te verdedigen. Als brave christene
zoon ontving hij van vader en van moeder een kruis-
ken op zijn voorhoofd en zegde vaarwel aan broeders
en zusters. Helaas de goede zoon, de brave broeder,
de voorbeeldige jongeling mocht niet meer weer-
keeren, hij viel met de wapens in de hand, den
grond, welke hij verdedigde met zijn martelaars-
bloed vervende: Dat zijne schoone ziel door de
bermhertigheid Gods in vrede ruste.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, weent niet, ik
sterf voor ons Belgenland, weest fier over uwen zoon
en broeder, die zijn bloed ten beste gaf voor zijn
Vaderland.

Gij broeders der Congregatie, onthoudt mijne
woorden « blijft getrouw aan uw christen geloof », en
gij allen, medeburgers van ons geliefd Ste-Maria-
Audenhove, erkent de onschatbare diensten welke
de koene soldaat u bewijst, aan u, aan uwe familiën,
aan uwe tijdelijke, ja geestelijke belangen. Bidt
allen voor ons beproefd Vaderland.

H. Hert van Jesus, bescherm België.

(300 d. afl.)

Soetegem, dr. Haegeman-Cousy, Hoogstraat.