

Ter zaliger † gedachtenis

van Jufvrouw

Martha PAPEGNIES,

dochter van

Charles en Joanna DEKONINCK,

geboren te Everbeke, den 11 December 1902
en aldaar overleden den 15 Februaari 1923

Voorzien van de H.H. Sacramenten

Hare ziel was aangenaam aan God, daarom heeft Hij haar spoedig uit het midden der bedorvenheid getrokken. Sap. I.

De Heer heeft haar ons gegeven, de Heer heeft haar ons ontnomen, dat zijn Naam gebenedijd zij. Job. I.

Zij was goed en zachtmoedig, zedig van voor- komen en van jongs af in de deugd geoefend.

Ook zag zij de dood te gemoet met deze onderwerping en gerustheid die voor de zieke de kostelijkste genade en voor hare familie de zoetste vertroosting is.

Vaartwel, duurzame ouders, lieve broeders en zusters, ik verlaat u in den bloei mijns levens en ga de eeuwigheid in; toont mij uwe liefde met voor mij te bidden.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt