

Zalig zijn de barmhartigen ! want zij zullen barmhartigheid verwerven.



JEZUS, MARIA, JOSEPH !
Bid voor de ziel van zaliger
Apollonia PAULISSEN

echtgenoot van

Joannes - Hubertus SECRETIN

geboren te Herck-de-Stad den 17 December 1862, en zachtjes in den Heer ontslapen te Weyer, den 21 Juni 1931, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben te Weyer, Donderdag, 25 Juni om 10 ure ; de vigiliën om half-tien.

De betreurde, die het tijdelijk leven met *de aarde der levenden* verwisseld heeft, was oprecht werkzaam, dienstvaardig, vredelievend. Hare familieleden en geburen getuigen volmondig, dat ze nimmer kwaad sprak van den evenmensch, een prijzenswaardige handelwijze, die thans rijkelijk zal beloofd worden. Ze was tevens bezield met een vurige liefde tot het H. Hart van Jezus, wel wetende dat Hij zijn rijkste zegeningen schenkt aan hen, die deze godsvrucht beoefenen.

Thans is ze heen, de innig geliefde echtgenoot en moeder, die door haar goede voorbeelden, hare zachtmoedigheid en opgeruimdheid, zooveel zonne bracht in den huiselijken kring.

Naar 't voorbeeld van onzen Zaligmaker, heeft ze haar kruis met geduld gedragen, en nu is haar reine ziel opgevlogen naar het Hemelsch Jeruzalem.

Dierbare echtgenoot en kinderen, weent niet omdat de heer mij riep. Hem zal ik vragen dat Hij u troost schenke. Elijft elkander beminnen en ondersteunen, en bidt veel voor haar, die u in 't harte droeg.

Germ. Knaepen — Rummen