

Van eenen draad hangt het leven, van het leven hangt den dood, van den dood hangt de eeuwigheid af.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Edmond PAUWELS

geboren te Bassevelde den 20 Maart 1881 en overleden te Selzaete, den 29 Augustus 1935, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden. Lid van den Bond van het H. Hart en gedurende 30 jaren trouwe bediende van 't Gesticht St Jan Baptist, Selzaete.

De levensloop van dezen diepbetreurden overledene kan men in twee woorden samenvatten: Geloof en Naastenliefde.

Die goede EDMOND, na vele ellendige maanden en droeve nachten te hebben geteld, is nu de eeuwigheid ingetreden. Hij was een voorbeeld van werkzaamheid, van deftigheid. Altijd kalm en gelaten liet hij iedereen met rust; ook telde hij anders niet dan vrienden en voor allen die hem kenden zal hij een zoete herinnering wezen.

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet vóór dat wij hem door onze gebeden en smeekingen gebracht hebben in het huis des Heeren. H AMBR.

Rust in vrede, brave en goede EDMOND, de Heer heeft het strooi hier gelaten en is het graan komen halen; uw loon zal groot zijn in den Hemel.

Beminde BROEDERS en ZUSTER, ik zeg u vaarwel voor dit leven, maar tot wederziens in het Hemelsch Vaderland. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

En gij allen mijne MEDEBEDIENDEN van het gesticht, gij bijzonder mijne goede vrienden JAN en GONZALEZ die tijdens mijne ziekte, zoo vurig God smeektet om mijne genezing, ziehier mijn laatste woord: Dank, en onderwerpt u edelmoedig aan Gods raadsbesluiten en gedenkt mij altijd in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, geeft hem de eeuwige rust.

(100 d. afl.)

Drukh. C. Verstraete-Vercauteren, Zelzate