

Hooge jaren bereikt op den weg der gerechtig-
heid zijn eene echte eerekroon. Prov. 16.



Bid voor de ziel

van

LEOPOLD PAUWELS

echtgenoot van

Marie Sophie LAMBRE

geboren te Ronse den 19 November 1832,
overleden te Louise-Marie den 15 October 1920,
versterkt door de HH. Sacramenten.



Hij was een godvreezend man, een oprechte
christen: hij deed het goed en week af van het
kwaad... Ook is hij in rust en vrede gestorven.
H. Greg. Job. Eccl.

Hij heeft met verdoeligheid het einde van zijn
leven afgewacht tot dat de tijd gekomen was
door God gesteld om hem ten hemel te roepen.
Job 15: 12.

De dood is het einde der ellenden van dit
aardsche leven en voor den rechtvaardige het
begin van het eeuwig geluk, H. Ambr.

Vaartwel, beminde echtgenoote, kinderen en
aanverwanten, bewaart in uw hart mijn geheugen,
gedenkt u mijner in uwe gebeden, en dat de
zegen des Heeren over U blijve ten allen tijde.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde.
300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.

R. I. P.

.....
Drukk. Van Steenbrugge