

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



**Bid voor de Ziel van Zaliger
Mevrouw Alice Peerlinck**

echtgenoot van

Karel-Lodewijk Van Avermaet,

geboren te Nieuwerkerken den 23 April 1875 en
er godvruchtig overleden den 23 Juni 1940,
versterkt door de II. Sacramenten der Stervenden.

Gij weet, o Heer, dat ik niet in ledigheid ge-
leefd en mijn brood niet onverdiend geëten maar
in den arbeid en de zorgen voor huisgezin en
kinderen.

Met volle onderwerping ontving zij alles wat
haar overkwam, bleef in vrede gedurende haar
lijden en behield de verduldigheid in de dagen
van ellende, tot op den tijd dien God gesteld had
en haar de eeuwige rust en de hemelse vreug-
de tot loon te schenken

Zij beminde Maria en stelde haar betrouwen
op die goede Moeder... en degenen die U bemin-
nen, o Maria, genieten een waren vrede in het
uur des doods. H. Alph.

Beminde Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinde-
ren en Familie, God roept mij tot Zich, maar
mijne liefde voor U, sterft niet. In den Hemel
zal ik voor U bidden; vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Barmhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige
rust. 300 d. afl.

De plechtige Lijkdienst gevolgd van de teraar-
debestelling zal plaats hebben in de parochiale
kerk van Nieuwerkerken, Woensdag 26 Juni,
om 9 uur.

P. Schinckaert, Nieuwerkerken.