

Jezus, Maria, Jozef,



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Hortense PEETERMANS**

weduwe van

**Guillaume FRANCO**

geboren te Bouckhout, den 9 Juli 1868 en godvruchtig in den Heer overleden te Jeuk, den 15 Januari 1945, bediend met de laatste heilige Sacramenten.

---

Het is zoet te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hart van Dengene die ons moet oordeelen.

Zacht en aanminnelijk was haar karakter hare diepe godsvrucht en oprechtheid was een voorbeeld voor allen.

Droevige dagen smartvolle nachten heeft ze verduldig doorstaan ; doch zalig is de mensch die de kwellingen zonder klagen lijdt want hij zal de kroon des levens ontvangen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, broeders en bloedverwanten weent niet over mij, betreurt geenzins mijn lot, hierboven bij Gods troon bij Maria, mijn hemelsche moeder, geniet ik alle geluk, hier zal ik God voor u bidden en u nog meer beminnen dan op aarde.

Heilig Hart van Jezus, ons toekomen uw rijk !

Mijn Jezus barmhartigheid !

300 d. afl.

---

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Jeuk, Vrijdag, 19 Januari te 9 u. 30.

---

Aannemer : Gerard Cologne.

St-Truiden — Drukk. Buntinx-De Hopré