

Mijne hulpelooze kwaal wilde niet genezen (Job).
Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft,
dat de naam des Heeren gezegend zij (Job)!



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

JOANNES PEETERS

weduenaar van

Catharina PROOST

geboren te Gierle den 13 December 1864

en aldaar godvruchtig overleden

den 29 April 1924,

bediend van de H. H. Sakramenten der stervenden.

God mengelt het geluk der aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken; welks zoetigheid niet bedrieglijk is en Hij beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het toekomstige (H. Aug.)

Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult krijgen; wees immer bereid en leef zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde (Nav. Kristi) dan is de dood niets anders dan een slaap eene rust en eene bevrijding van de lasten en de zorgen des levens (H. Ch.)

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

Bemide Kinderen, God heeft mij tot zich geroepen, helpt mij door uwe gebeden (Rom XV); *weest eendrachtig en vooral* dat de vreeze Gods, die alle begrip te boven gaat, uwe harten en verstand beware in Jesus-Kristus (Phil IV). Gij allen die mij duurzaam waart bidt voor mij.

H. Hart van Jesus, wees mijne bescherming.

(300 d. afl.)

R. I. P.

THIELEN. — Drukk. René PEETERS.